



In dit nummer:

- Ga mee naar het café
 - André Rieu in concert
 - Foto van de maand
 - Werken aan vrijheid
 - Kerstconcert
 - Appel en Ei
 - Herinneringen bij Telstar
 - 1e productie Createam
 - Politiebericht
 - Camping life
 - In het zonnetje
 - Agenda
 - Avond 1 dagse
 - De Groene Ezel
 - Winter in de kas
 - Kermis
 - Zomerconcert
 - Even voorstellen
 - Ter nagedachtenis
 - Gedicht
 - Bingo bij ome Kees
 - Het vervolg op verhalen
 - Filmen voor inspiratie
 - Wisseling bij RvT
 - Cadeautjes
 - Handen ineen voor jonge mensen met dementie
 - Zomerfeest
 - Veteranendag
 - Kermis
 - Mooie momenten
 - Bloemencorso
- Nieuws van:
- Oosterweg 5c, 5D, 5E, 5F
 - Het logeershuis
 - Het kantoorteam
 - Het tuin- en klusteam
 - De ontmoetingsplek en Bezige Reigers
 - De dieren

Ga mee naar het café!

Op de Reigershoeve doen we altijd ons best om de boel een beetje bruisend te houden. Zo worden door het jaar heen heel wat leuke uitstapjes, optredens en evenementen georganiseerd, waarover u ook in deze Snavelklepper weer zult lezen. Maar we proberen eigenlijk iedere dag mooie en betekenisvolle activiteiten te bieden voor iedereen die de Reigershoeve bezoekt of hier woont. Dit doen we met kleine activiteiten in de woningen, die passen bij het normale huishouden. Het is echter ook fijn om af en toe buiten de deur iets te beleven... Daar kom je pas echt je bed voor uit.

Begin dit jaar startten we daarom met het bieden van een 'dagbeleving': wekelijks terugkerende activiteiten die deelnemers een doel voor de dag geven. Onze ideeën pakten soms goed, en - eerlijk is eerlijk - soms minder goed uit. Zo is het creatief atelier een groot succes, waar een vast groepje bewoners met wat hulp van vrijwilligers wekelijks de leukste decoraties en creaties maakt (te bewonderen en te koop in het winkeltje). Dit Winkeltje Appel en Ei, het tweede onderdeel van de dagbeleving, biedt ook veel plezier, wekelijks geopend op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Kom gauw kijken, want er is zelfs een gloednieuw pashok (niet te verwarren met toiletgebouw), gemaakt door de Bezige Reigers. Het wekelijks bakken van appeltaart op vrijdagavond kwam niet zo goed van de grond, net als het donderdags werken in de moestuin. Het is gewoon best een hele uitdaging om deze activiteiten te integreren in de dagelijkse drukte van de dag... En niet iedere verzorgende is een keukenprinses of heeft groene vingers.

Tijd voor nieuwe plannen! En waarom beginnen we niet gewoon bij wat er al is, namelijk een nu nog nagenoeg ongebruikt café? We hebben even goed afgekeken bij onze collega-zorgboeren van het ZorgErf in Putten die een 'landhuus' hebben waar van alles wordt gedaan. Tijdens de visiedag hebben we hier met elkaar een 'Reigershoeve sausje' overheen gegoten. We merkten tijdens de visiedag dat we er allemaal vooral heel blij van werden. Veel collega's hebben zich aangemeld als mogelijke kroegbaas of -bazin.



Colofon

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
Stichting Reigershoeve
Oosterweg 5B

1968 KM Heemskerk
Telefoon: 0251 20 70 27

Redactie: Bernard, Dieneke, Ellen, Henk, Linda, Mattanja en Peter



Ga mee naar het café, vervolg

Café 'De Vrolijke Merrie' is vanaf 18 november elke dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur 's middags, en van 19.00 tot 21.00 uur 's avonds. Er werken twee kroegbazen- of bazinnen in het café, hopelijk aangevuld met vrijwilligers die het leuk vinden om een handje te helpen (dus laat het ons weten als je dit leuk lijkt!).

Tijdens de openingsuren bent u welkom voor een kopje koffie, een taartje en natuurlijk gezelligheid. En worden er voor wie wil meedoen gezamenlijke activiteiten georganiseerd of een individuele activiteit, zoals een sjoelcompetitie, koorrepetitie of bak- of beweegactiviteit. We kunnen er ook op uit gaan voor een wandeling of een ritje met de bus.

Om 17.00 sluit het café en gaan de collega's assisteren in de woning met koken en dineren ze samen, of er kan ervoor gekozen worden om te koken in de Vrolijke Merrie. Om om 19.00 uur de cafédeuren weer te openen voor nieuwe activiteiten.

Tevens is het idee dat op de maandag de Bezige Reigers ook in het café aan de slag gaan. 's Morgens met de inventarisatie, schoonmaak en het bakken van taart, cake of koek. En 's middags openen de Bezige Reigers het winkeltje en beheren we het café.

Hopelijk zien we elkaar straks allemaal in de Vrolijke Merrie, en wordt dit café een verzamelpunt om elkaar te ontmoeten een heerlijk kopje koffie of thee nuttigen en de krant te lezen. Tot gauw in de Vrolijke Merrie!



André Rieu in concert

Op 31 augustus was het dan zover, het uitje waar sommige bewoners al dagenlang naar uitkeken en dat voor sommige bewoners een complete verrassing was:

André Rieu in de bioscoop: een 'live' registratie van zijn legendarische concert op het Vrijthof in Maastricht.

Vol goede zin stapten we in de bus, de muzikzender afgestemd op de Waltz en de Schönen Blauen Donau om alvast in de stemming te komen, en reden we naar de bioscoop in Beverwijk.

Aan alles was gedacht, we hadden de mooiste zitplaatsen, we hadden wat lekkers mee om te snoepen en te drinken tijdens het concert en de medewerkers van de Reigershoeve lieten alles soepel verlopen zodat we op tijd in de zaal zaten.

En wat heeft iedereen genoten van de muziek, de sfeer en de wervelende show van André Rieu. Er was een lach en een traan en soms stond het geluid net even te hard, maar dat mocht de pret niet drukken.

Eén bewoonster vond er maar niks aan...maar toen we haar uit de zaal plukten waar Despicable Me 4 werd afgespeeld en zij daarna plaats had genomen in de juiste zaal had ook deze bewoonster de tijd van haar leven.

De foto van de maand

is afkomstig van bewoonsters uit Oosterweg 5F:

Over vrijheid en thuis voelen gesproken! Zie ook het volgende verhaal...





Werken aan vrijheid

Het is u allen inmiddels wel bekend: op de Reigershoeve zijn we druk bezig om de ervaren vrijheid van bewoners, deelnemers en logeergasten te vergroten. Niet alleen omdat dit moet vanuit de Wet Zorg en dwang, maar vooral omdat we dat belangrijk vinden. Er zijn immers maar weinig dingen zo naar als je opgesloten voelen.

De komende maanden gaat er langzaam maar gestaag heel wat veranderen op het terrein van de Reigershoeve. De eerste stappen zijn al gezet. Zo hebben we in september de spijlen van het hek afgezaagd.



Het was bijzonder om te zien hoe de bewoners hierop reageerden. Er werd gezellig 'gehangen' op het hek, er werd gekeuveld met mensen aan de andere kant en bewoners namen pakketjes in ontvangst. Wat we hoopten gebeurde: het hek is nú al minder een magneet om eruit te willen. Doordat het veel opener en vriendelijker oogt, heerst er minder het gevoel te moeten 'ontsnappen'. Ook al klimmen sommige inventieve bewoners als de nood hoog is over het hek.

Gelukkig hebben deze bewoners een GPS tracker zodat wij hen weer kunnen opsporen, al vergt het soms nog enig spoorwerk.

We zijn nog niet helemaal tevreden over de techniek helaas. We krijgen signalen dat bewoners op pad zijn als zij naast je op de bank zitten, en de trackers lopen soms 10 minuten achter. Daarom hebben we zogenaamde 'bakens' besteld, signalering die bij de poort geplaatst wordt voor de bewoners waarbij het fijn is om direct een signaaltje te krijgen als iemand erdoor heen is. Ja we blijven experimenteren en leren.

Tot zover de kleine ingrepen. Want de afgelopen maanden zijn Jean-Paul en Valentijn van 'Maak< architectuur', druk bezig geweest met een nieuw ontwerp voor de voortuin gericht op de vrijheidsbeleving. Zie hieronder de tekeningen (die inmiddels alweer iets worden aangepast). Hierop is te zien dat we de entree helemaal gaan veranderen. Het kleine poortje naast het schuifhek verdwijnt, zodat hier alleen nog auto's door kunnen.



Zicht op het schuifhek, vanaf woningen E en F gezien



Plattegrond met woning D, C en daaronder de Vrolijke Merrie en het logeershuis. In Rood zijn veranderingen weergegeven.

Deze uitgang wordt beschermd met een heg, zodat hij straks nauwelijks zichtbaar is vanaf de voordeuren van de woningen.

Er komt een nieuwe entree voor voetgangers en fietsers, waardoor je het terrein binnenkomt naast het winkeltje Appel en Ei, en naar het diagonale pad langs de tuinen van de Reigershoeve geleid wordt. Het kleine hekje vooraan, verdwijnt.

De nieuwe in- en uitgang wordt met bosjes aan het zicht onttrokken, zodat het hek (wel met dranger en eerder genoemd bakens) open kan. Fietsen kunnen makkelijker worden neergezet, het vuilnis komt meer uit het zicht door plaatsing in het oude fietsenhok. Hier kunnen zo nodig ook lege bedden worden gestald. En het toechthol wordt aangepakt zodat het geen dumpplek meer wordt. Wat zal het mooi worden!

We snappen dat je nieuwsgierig bent naar de plannen. Kom gerust bij Dineke en Bernadette langs om meer te zien en vragen te stellen. We verwachten de plannen in het voorjaar te kunnen uitvoeren.



🎄 Kerstconcert Participatiekoor IJmond-Noord 🎄

Op woensdag 13 december brengt het Participatiekoor IJmond-Noord de magie van kerst naar de sfeervolle Grote Kerk in Beverwijk. Dit bijzondere concert verbindt mensen met en zonder geheugenproblemen, samen met hun mantelzorgers en steunzangers, in een unieke muzikale ervaring.

Geniet van een prachtig programma vol klassiekers zoals Stille Nacht en We Wish You a Merry Christmas, uitgevoerd door het koor en het Holland Symfonie Orkest, onder leiding van dirigent Meija Blok en pianist Thijn Vermeulen. Ook Hilda, bewoonster van de Reigershoeve, en Jan-Kees, deelnemer van de Ontmoetingsplek, zingen mee! Bestel kaartjes via www.uitzorgijmond.nl/kerstconcert



Appel & Ei

Appel & Ei krijgt steeds meer vorm en dat is te zien ook! De ruimte is beter begaanbaar gemaakt voor mensen met rollators of rolstoel.

De vrijwilligers Tineke die zaterdags staat en Simone woensdagmiddag, vinden het leuk als jullie met bewoners komen winkelen, de koffie en thee staat altijd klaar!

Ook heeft Bram met de Bezige en vrijwillige Reigers heel ondernemend een paskamer buiten het winkeltje en een degelijk looppad gemaakt heel mooi!

Er volgt nog een nieuw buitenbord en een duidelijk bord bij het bruggetje!

Ook gaan we ruimte maken voor wat planken aan de muur voor spulletjes van de Ontmoetingsplek!

We zien jullie graag! Groetjes van het winkelteam Helen en Luciënne



Herinneringen ophalen bij Telstar

Speciaal voor de voetbal helden.

Voetbal memories mooie oude voetbal verhalen ophalen.

In het Telstar stadion in IJmuiden wordt maandelijks een bijeenkomst georganiseerd voor echte voetbal liefhebbers.

De volgende bijeenkomst is weer op dinsdag 19 november.





Een eerste productie opdracht voor het crea team

Dinsdagmiddag is er creatief atelier, we maken met een vast crea clubje bewoners elke dinsdag wat leuks. Deze zomer hadden we een heuse opdracht voor een zorgevent (de dag van de Nationale Zorgreserve). We maakten mooie mozaïek-tegeltjes: wel 120 stuks en ook nog mooie bloemen van plastic flessen. Het was een mooie uitdaging waar de Bezige Reigers en deelnemers van de Ontmoetingsplek ook aan gewerkt hebben. Wat een teamwork, met een prachtig resultaat zeer tevreden klanten!



POLITIE Bericht

Gezocht: pyromaan Reigershoeve

De politie van Heemskerk is op zoek naar een pyromaan. Het betreft een gevaarlijk manspersoon die meerdere keren brand heeft gesticht op het terrein van woonzorgboerderij de Reigershoeve. Gelukkig wist de kordate BHV ploeg van de Reigershoeve de vuren tijdig te blussen en is nog niemand om het leven gekomen of gewond geraakt.



De uitgeruchte BHV ploeg van de Reigershoeve blust één van de vuren van de pyromaan.



De verdachte is bekend bij de politie (zie foto) en is waarschijnlijk gewapend. Mocht u hem tegenkomen, ren dan ze snel mogelijk weg en sluit u op in uw woning. Bel vervolgens het landelijke alarmnummer 112 of neem contact op met de politie in uw woon- of verblijfplaats. Voor tips die leiden tot de aanhouding van deze gevaarlijke pyromaan is een beloning van 25 gulden uitgelooft.



Nieuws van het klus- en tuinteam



Wat heeft het **klussteam** nu weer gemaakt? Naast het winkeltje stond opeens een klein bouwwerk. Is het een toilet? Eerst was het rood, toen was het grijs en nu is het groen. Het blijkt een mooie paskamer voor het winkeltje. In de voortuin is ook mooi een straatje gelegd om het winkeltje rolstoel- en rollator toegankelijk te maken.



Op deze foto zien we klusmannen Ed en Mart bezig om een afdak bij de stal te maken. De pony's en de geiten zijn er blij mee.



Voor de koeien werd rond de ruif een straatje gelegd. Dan hoeven ze niet meer tot de enkels in de blubber te staan. Naast de mestbak is een nieuwe houtopslag gemaakt. Hier liggen planken, palen en balken keurig klaar voor het volgende project van ons geweldige klusteam.



Het **tuinteam** heeft de afgelopen maanden weer keihard gewerkt. Grond bemesten, zaien, verspenen, planten, snoeien en een voortdurende strijd tegen het onkruid. De nieuwe groentetuin aan de voorzijde heeft een mooie oogst opgeleverd met pompoenen, flespompoenen, sla, andijvie, prei, courgettes, knolselderij, artisjokken, tomaten en maïs. De tuin op het binnenterrein leverde lekkere aardbeien, aardappelen, spitskool, venkel, snijbonen, tuinbonen, sperziebonen, uien en knoflook. De opbrengst van spruitjes, worteltjes en bietjes viel dit jaar wat tegen. Uit de kas kwamen perziken, meloenen, komkommers en tomaten. Veel van deze groenten belandde in heerlijke soepen die door de deelnemers aan de ontmoetingsplek bijna dagelijks werd bereid.



Nieuws van het klus- en tuinteam- vervolg

Bedankt voor de bloemen.

Dat kunnen we zeker zeggen tegen het tuinteam. Ze bloeiden weer prachtig, vooral de uit zaad opgekweekte zonnebloemen, afrikaantjes, goudsbloemen en roze Cosmea's.



Het tuinteam maakt iedereen blij. Ter vergelijking hiernaast een foto van de tuin toen er nog geen tuinteam was.



Camping life

We hebben op een mooie septembermiddag het echte campingleven even mogen ervaren op camping Geversduin, met een aantal deelnemers van de Ontmoetingsplek. Met een prachtig campinghuisje en leuke spelletjes. Dit werd aangeboden door de Gouden Dagen. We hebben genoten, en haalden zelfs de krant!





Nieuws vanuit Oosterweg 5C

We (inclusief George de kat) zijn ons de afgelopen tijd goed aan het voorbereiden op de herfst en winter. Hopelijk kunnen we snel genieten van het overdekte buitenhoekje 'Art Yard' dat wordt opgeknapt met nieuwe tuinkussens en verlichting met hangplanten. Zal George op deze tuinkussens gaan liggen of blijft hij liever bij Jolanda op de kamer vertoeven waar een schaalje water en eten voor hem klaarstaat 😊? Met Renate, Cayla en Tom hebben we er hele fijne nieuwe collega's bij. Tom, de nieuwe stagiair, fietst graag met ons op de duofiets of gaat met ons op stap. Met Renate hebben we een fijne klik en Cayla is ons lieve nieuwe 'kruidenvrouwtje'. Ze weet veel van zalfjes, oliën en verschillende soorten thee. We kijken er al naar uit om lekker winterse thee te drinken. Wie weet kunnen we daarbij tijdens de feestdagen ook genieten van de zangkunsten van Hilda die weer meedoet aan het Participatiekoor (kersteditie) en op 13 december optreedt in Beverwijk. Zingen Joepie en Punkie, de huisparkieten ook mee? Fijne feestdagen namens iedereen van woning C!



In het zonnetje

Jeanine Meijer

Jeanine is de dochter van Annie Smoes, bewoonster van Oosterweg 5E. Zij is volgens onze collega's een engel zonder vleugels! Ze zet zich ontzettend veel in voor ons. Onder andere voor winkeltje Appel en Ei, ook (mede)organiseert ze van alles, zoals een markt of de kermis. Ze maakt sieraden onder de naam Nien, die ze regelmatig doneert aan het winkeltje. Via een kennis van haar worden de prachtige stola's gehaakt die weer verkocht worden in het winkeltje. Jeanine is lid van de familieraad, betrokken bij alle uitjes en bij ziek en zeer is ze voor woning E vaak een redder in nood. Ze komt dan zelf of ze regelt een familielid om te komen helpen. Een poosje geleden had onze collega het erover dat ze een schouw zo mooi zou vinden in de woning. Een paar dagen later kwamen Jeanine en haar man aan met een prachtige schouw die voorheen bij Annie thuis had gestaan. Als je in de woning vraagt waar Jeanine voor staat dan zeggen de collega's: vrolijkheid, betrokkenheid, helpende hand, gezelligheid en ze kan ook heerlijk koken!





Nieuws vanuit Oosterweg 5D

Er is niets zo veranderlijk als het leven op de Reigershoeve. Dat zien we zeker in Oosterweg 5D.

Allereerst qua bewoners. Karel Fontijn is helaas overleden. En we hebben maar kort genoten van Jan Woud; helaas mocht het niet zo zijn dat hij een lange tijd van de Reigershoeve kon genieten, we gaan hem missen. We heten Willy Buijs welkom en hopen dat ze een mooie tijd mag beleven op de Reigershoeve. Iedereen vindt het gezellig dat ze er is! En het is mooi om te zien dat de familieleden zich welkom voelen en hierdoor zich betrokken voelen met het wel en wee in de woning.

Ook wat betreft onze collega's zijn er veranderingen. Een aantal collega's gaan in een andere woning aan de slag, klaar voor een nieuwe uitdaging. Daarom hebben we afscheid moeten nemen van Laura, Carla en Yvonne. Zij mogen hun talenten in een ander team benutten. Gelukkig komen er ook weer leuke collega's van andere woningen in Oosterweg 5D werken. Esmée, Luba, Corrina en Jacqueline mogen ons mooie team versterken. Binnenkort hebben we een teamuitje waarin we elkaars talenten gaan ontdekken.

En tot slot is Maria-Louise, onze trouwe vrijwilligster die vanaf de start van de Reigershoeve bijna elke woensdag in de woning kwam, nu écht met pensioen gegaan. Dank je wel Maria voor alles dat je voor ons hebt gedaan, we gaan je missen! We zijn al die jaren verwend met al jouw huishoudelijke ondersteuning, gelukkig helpen de bewoners mee!

Psssssssssssssst, heeft u de podcast met Bernadette en Dieneke al gehoord?

Zij waren in september te gast bij Bureau Vijftig, bij een opname voor de serie 'de Grijsse Revolutie'. Sinds 29 oktober is de podcast op spotify te luisteren. Zoek op Grijsse Revolutie, aflevering 15 'Laten we gewoon 'gewoon' doen, of zoek 'm op via deze link <https://open.spotify.com/show/43IJDhZmu50FJVddUGYGey>

Bedankt voor alle mooie en waardevolle reacties!





Agenda

14 november 19.00 uur - woonkeuken
bioscoop avond in de woonkeuken

15 november 11.00 uur
Naar de kerstmarkt in Osdorp

17 november 17.00 uur - Vrolijke Merrie
Restaurant de Reigers

Vanaf 18 november elke dag van 14-17 en 19-21.00 uur: Welkom in Café de Vrolijke Merrie

18 november 14.15 uur - Café de Vrolijke Merrie
Optreden van Kees Oudt

19 november (bewoners aanmelden) Vrolijke Merrie
Voetreflex

19 november 10.15 uur Telstar
Voetbal memories

20 november 14.30 uur Café de Vrolijke Merrie
Shantykoor Nortada

24 november 15.30 uur Café de Vrolijke Merrie
Smartlappenkoor Beverwijk

24 november 13.00 uur Café de Vrolijke Merrie
Infomiddag wachtlijst: Leer de Reigershoeve Kennen

26 november (bewoners aanmelden) Vrolijke Merrie
Voetreflex

27 november 14.15 uur Café de Vrolijke Merrie
DJ Michael

28 november 19.00 uur Café de Vrolijke Merrie
Klankschalen sessie

1 december 17.00 uur Café de Vrolijke Merrie
Restaurant de Reigers

3 december (bewoners aanmelden) Vrolijke Merrie
Voetreflex

3 december 14.00 uur Landje van ome Kees
High tea

5 december 14.30 uur Café de Vrolijke Merrie
Sinterklaas High tea

10 december (bewoners aanmelden) Vrolijke Merrie
Voetreflex

11 december 14.15 uur Café de Vrolijke Merrie
Optreden muziekgroep

12 december 14.15 uur Café de Vrolijke Merrie
Kerstbingo met Arie

13 december 19.00 uur Grote Kerk Beverwijk
Kerstconcert Participatiekoor

14 december 14.15 uur Café de Vrolijke Merrie
optreden WestFries collectief

15 december 17.00 uur Café de Vrolijke Merrie
kerstdiner bewoners en familie Oosterweg 5E en 5F

16 december 13.00 uur Landje van Ome Kees
Kerststukjes maken

17 december Café de Vrolijke Merrie 14.15 uur
optreden Kees Oudt

17 december (bewoners aanmelden) Vrolijke Merrie
voetreflex

18 december 14.15 uur Café de Vrolijke Merrie
DJ Michael

19 december 19.00 uur Café de Vrolijke Merrie
optreden kerstkoor

20 december 16.00 uur Café de Vrolijke Merrie en woonkeuken - kerstfeest Reigershoeve

22 december 11.30 uur Café de Vrolijke Merrie
poffertjeskraam

22 december 17.30 uur Café de Vrolijke Merrie
kerstdiner bewoners en familie Oosterweg 5C en 5D

24 december (bewoner aanmelden) Vrolijke Merrie
voetreflex

31 december vanaf 10.00 uur in de Vrolijke Merrie
Oliebollen bakken met de Smitties

31 december 19.00 uur Café de Vrolijke Merrie
Bingo oud en Nieuw

En daarnaast ...

... is er **iedere dinsdagmiddag**

creatief atelier om 14.30 uur in ons Atelier

...is **woensdag- én zaterdagmiddag** het Winkeltje
geopend tussen 14.00 en 16.00 uur





De avond-1-daagse

Na het succes van vorig jaar stond er op vrijdag 30 augustus weer een sportieve activiteit op het programma, namelijk de Reigershoeve avond-1-daagse. Wat was het wederom een dolle boel.

Het was een prachtige avond om deze wandeltocht te volbrengen. Dankzij medewerking van de organisatie onder leiding van Sylvana en Jeroen en met hulp van familie leden en vrijwilligers werd het een groot succes.

Op de helft van de tocht was er tijd voor een koele versnapering in de vorm van een ijsje.

Bij binnenkomst werden de wandelhelden onthaald met een zonnebloem en met muziek van dweilorkest Iaa Doeje en werd iedereen getrakteerd op zelfgemaakte appelgebak.



Volgend jaar weer!



De Groene Ezel

Op zaterdag 5 oktober 2024 organiseerde Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel wederom haar jaarlijkse veiling onder het motto: 'van de regio voor de regio'. 125 bijzondere voorwerpen gingen onder de hamer. De opbrengst ((€4.420,50) gaat dit jaar naar de Wensenambulance, Rocking Up X-Mas, en... de Reigershoeve! Bedankt Groene Ezel!



Winter in de kas

Vanaf 25 november gaat Daphne Dam de kas op de Reigershoeve omtoveren naar een waar Winterdorp. Tuincentrum de Boet en Osdorp krijgen concurrentie! Daphne is 20 jaar, docente groep 5 op de Otterkolken en haar grote hobby is het bouwen van een Winterdorp. Al eerder mocht ze de etalage van bakkerij Goemans op de Plantage voor haar hobby gebruiken of een kamertje bij haar ouders thuis. Maar ze heeft zoveel materiaal dat dat echt te klein was geworden en daarnaast kon ze het aan niemand showen. Daarom de Reigershoeve. Dan kan zij lekker haar hobby uitvoeren en de bewoners van de Reigershoeve en anderen laten genieten van de vele lampjes, huisjes, straatjes, skibaan e.d. Dus u bent van harte welkom om de vorderingen van Daphne te komen bewonderen in de kas. Zij zal voornamelijk na 16.00 uur of in het weekend bezig zijn met opbouwen, maar vanaf half december is het dorp in volle glorie te bewonderen. Dank je wel en succes Daphne!





De Snavelklepper

november 2024

Dierennieuws

Er zijn op de Reigershoeve inmiddels een heleboel collega's én een bewoonster met een hond! Daarom in deze Snavelklepper een hondenspecial.

Hai Ik ben Bas een labradoodle en ik kom een aantal keer per week met Linda mee, ik ben dol op knuffelen en spelen en voor een snoepje doe ik alles voor je.



Mijn naam is Buddy en ga graag af en toe mee naar de Reigerhoeve met mijn baasje Leontine. Ik kom uit Griekenland en ben een straathondje geweest en in het begin heel angstig. Gelukkig ben ik nu best wel stoer en wil heel graag geaaid en geknuffeld worden door iedereen. Pootje van Buddy



Goedendag allemaal!!
Wat leuk dat ik me aan jullie mag voorstellen! Mijn naam is Paco en je kan eigenlijk wel zeggen dat ik opgegroeid ben met de Reigershoeve. Ik ging al direct mee met mijn baasje en vond dat erg leuk.
Een leuk weetje over mij is dat ik wel drie andere oogkleuren heb gehad. Eerst waren ze blauw, daarna groen en nu zijn ze bruin 😊
Ik hou ontzettend veel van Banaan en hou dit dan goed in de gaten. Waar ik het allermeest van hou is toch wel knuffelen. Altijd knuffeltijd!

Ik ben Tommy, een Friese Stabij van 8 jaar.
Mijn baasje Liesbeth zegt dat ik heeeeeeel lief ben. Ik kan urenlang snuffelen en ben dol op tennisballen 🎾



Hier ben ik dan: Hailey, ik ben een Australische herdershond en ben het zusje van Lucy die hier ook op de Reigershoeve verschijnt.
Ik hou van knuffelen met mensen en natuurlijk spelen met de andere Reigershoeve honden. Ik ren nog wel eens los over het terrein en ga dan op visite in andere woningen, verkennen doe ik graag.
Zie je mij achter de kippen of vogels aan? Ik doe ze niets hoor, ik plaag alleen een beetje!



Ik ben Jip, de zoon van hond Jessie die ook op de Reigershoeve komt met haar baasje Beau.
Ik ben volgens mijn baasje Hilma een open hondje, een speelse ondernemende nieuwsgierige en heel lieve pup!



High Five, namens Hailey!





De Snavelklepper

november 2024

Dierennieuws

Er zijn op de Reigershoeve inmiddels een heleboel collega's én een bewoonster met een hond! Daarom in deze Snavelklepper een hondenspecial.



Hi!
Ik ben Jessie en kom dagelijks met mijn baasje Beau mee naar de Reigershoeve. De Reigershoeve is mijn tweede huis, ik ging toen ik 10 weken oud was gelijk mee en dat is gelukkig nooit meer veranderd. Zowel op de ontmoetingsplek als in woning F ben ik veel te vinden. Ik ben een sociale en volgzaam hond.

Wie weet tot ziens ;)
Poot van Jessie 🐾



Ik ben Mila, geboren op 15 april 2019. Ik ben een Boomer, gemixt Maltheser en Shizu. Ik kom bij een echte fokker vandaan. Ik ben een heel relaxed hondje, en ik luister goed, vooral naar mijn baasje Sylvana. Ik ga vaak gezellig bij de bewoners op de bank zitten.



Ik ben Mini, een Labradoodle. Als mij ziet dan is Rina in de buurt. Ik ben 3 jaar, en woon samen met mijn baasje sinds eind juli op de Reigershoeve in Oosterweg 5E. Ik loop altijd samen met Rina een rondje door de tuin en af en toe ga ik snuffelen op de Oosterweg. Ik loop nu ook in de woning wat vaker los, probeer vriendjes te maken met huispoes Kukel maar dat gaat nog niet zo heel goed.



Ik ben Lucy. Ik ben super avontuurlijk en vind iedereen wel leuk. Knuffelen (en kusjes geven) is mijn grootste hobby! Naast eten dan :)

Ik heet Yumi, je spreekt het uit als Tjoemi. Ik ben bijna jarig, 26 november 2024 word ik 1 jaar. Ik mag van mijn hondenmoeder Lucienne mee naar de Reigershoeve waar ik het heel fijn vind. Iedereen mag mij aaien en knuffelen, ik geef dan graag kusjes. Ik hou van slapen en lig graag op de bank. Als mijn hondenmoeder in een appartement is blijf ik braaf wachten op de gang. Soms als er iemand zomaar door de voordeur komt blaf ik even, ter bescherming voor de bewoners en mijn hondenmoeder. Ik hoop dat jullie mij ook lief vinden want soms doe ik nog wel eens een plasje in de gang.



Werklui van externe partijen hebben het zwaar op de Reigershoeve... Laatst kwam er om half 9 's ochtends een medewerker van de Harting Bank om bedden na te lopen op technische mankementen. Natuurlijk lag iedereen nog lekker te tukken. Dan maar eerst een bakkie koffie...





Het Wel & Wee in Villa Oosterweg 5E

Goedendag, hier ben ik weer! Kukel, de Besnorde Reporter van Woning E! En wat heb ik jullie weer veel te vertellen, want er is heel wat veranderd op Oosterweg 5 E....

Allereerst kan ik vertellen dat ik even dacht dat na het overlijden van mijn baasje alles op m'n vier pootjes terecht was gekomen. Totdat ik opeens, zonder overleg met mij, geconfronteerd werd met een springerige en wollige 4-voeter, genaamd Mini. Even dacht ik nog dat dit hondje tijdelijke visite was, maar nee hoor! Zijn baasje Rina heeft haar intrek genomen in appartement 2 en het ziet er naar uit dat zij voorlopig blijven. Ik heb nog even geprobeerd om te verhuizen naar de burens, maar ik moet zeggen....Mini en ik kunnen best door 1 deur (hetzij op gepaste afstand). Rina heeft het grootste deel van haar leven in de horeca gewerkt en ze vertelt hier dan ook graag over.

In appartement 4 is Peter komen wonen. Deze vriendelijke Zaankanter is gek op wandelen en doet dit dan ook dagelijks. Ik kan hem met mijn 4 poten amper bijhouden, maar gelukkig wordt hij vaak vergezeld op zijn wandelingen door één van de teamleden van E.

Appartement 5 wordt bewoond door Annie Mok. Deze ex-Marine Vrouw heeft heel wat mooie verhalen te vertellen over haar werk bij de Bijenkorf en de Marine. Verder leest ze in de ochtend graag de krant met een kopje koffie in de serre. Als het weer het even toelaat, dan zit Annie voor haar kamer in het zonnetje. En ik ben heel blij, want Annie is gèk op katten! Verder kunnen Rotterdamse Annie en Amsterdamse Rina het erg goed vinden samen 😊

En toen ik dacht dat het weer rustig was in Woning E, schoten mijn snorharen spontaan uit de krul toen ik vernam dat er 3 teamleden hadden besloten om hun heil in een andere woning te gaan zoeken. Gelukkig is Team E al versterkt door Julia, die de opleiding tot verzorgende volgt via de Reigershoeve.



Daarnaast stappen m.i.v. 1 november Yvonne en Laura over van woning D naar woning E.

Verder zijn na de zomervakantie de stagiaires Zoë (op maandag en dinsdag) en Thijs (donderdag en vrijdag) begonnen. Zoë is hier tot eind januari '25 en doet de opleiding Helpende Plus. Thijs is hier tot eind juni en is bezig met de opleiding Maatschappelijke Zorg & Welzijn.

Yana die ook bij ons stage heeft gelopen heeft ons na haar stage ook nog geweldig geholpen om te komen als vakantie kracht. Gelukkig blijft zij nog even op de Reigershoeve.

En het leven kabbelt verder! Als ik nu een wandelingetje maak in het herfstzonnetje, dan kom ik regelmatig Rina en Mini tegen op de Oosterweg! Zij genieten hier altijd erg van!

Jacques hoor ik bij thuiskomst vaak zingen, liedjes van "Don't cry for me Argentina" tot "Schijf aan de burens". Fluitend en met een bezem in de hand draagt hij zijn steentje bij aan het huishouden in Villa E.

Anny en Riet zorgen voor rust in de huiskamer. Zij kunnen samen tevreden genieten van een kop koffie, van een mooie Vorstentijdschrift of een wandeling in de tuin met één van onze geliefde vrijwilligers.

Ton is nog steeds druk bezig met dagelijkse werkzaamheden in de tuin. Ook de varkens worden in de ochtend niet door hem vergeten. Onze "stille kracht" levert op de woensdagen een bijdrage aan klusjes op het Landje van Kees.

Voor zover dit kattenbelletje van mij, Kukel!

Ik zal de boel hier verder in de gaten houden voor jullie

Groet en Mwroah.....



**IK VRAAG ME AF
HOE EEN REGERING
VAN VRIJWILLIGERS
HET ZOU DOEN**

Loesje



Even voorstellen...

Ton Kleij

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Ton Kleij en ik ben geboren en getogen in Wormerveer. Ik heb tot mijn 23ste gewoond op het Oversluispad in Wormerveer.

Toen ik mijn vrouw Annelies leerde kennen, was ik 21. Vanuit huis ben ik getrouwd.

We zijn een aantal keer verhuisd, ook in Wormerveer, en naar Drenthe. Dit was voor mijn werk, ik mocht daar als koster aan het werk. Hierna gingen we naar Jisp en hebben we in een dorps huis woning gewoond, waar ook een café en snackbar bij zat en heb ik dit gerund en ben ik beheerder geweest.

Samen met Annelies hebben wij 2 mooie dochters: Ilona en Mariska en ik heb 3 kleinzonen, Senna, Dion en Kenzo, waar ik enorm van geniet. Voordat ik naar de Reigershoeve kwam, woonde ik in mijn ouderlijk huis, Annelies woont daar nog steeds en ik ga af en toe nog naar huis met de regiotaaxi.

Ik heb 4 zussen en ik ben de oudste van het gezin. Ik heb mijn basisschool doorlopen op de Wandelweg in Wormerveer en de middelbare school in Krommenie en de LTS. Toen ik vroeger jong was, was ik veel buiten te vinden. Ik beoefende geen sport maar sportte met vrienden op straat.

“Als kind was ik veel buiten met vrienden. Ravotten en kattenkwaad uithalen. We kwamen wel eens bij de politie terecht.”



Verloofd met Annelies



Ton op de brommer



Wat is een mooie eigenschap van jezelf?

Ik ben een rustige bescheiden, creatieve en hardwerkende man.

Kun je een paar mooie herinneringen vertellen?

In Wormerveer heb je elk jaar luilak en vroeger hadden we een keer de brug opengezet, gelukkig hadden we de bomen naar beneden gedaan.

En als kind was ik veel buiten met vrienden, ravotten en kattenkwaad uithalen, het gebeurde wel eens dat we bij de politie terecht kwamen. Ik speelde ook veel voetbal met vrienden op straat.

Wat zijn mooie momenten uit je leven?

We gingen altijd met de caravan op vakantie naar België en Duitsland met de kinderen. En we hebben tijdens vakanties veel gewandeld.

Hoe ervaar je de Reigershoeve?

Het is een mooie plek waar ik mijn eigen ding kan doen, ben graag bezig, help waar ik kan in de tuin. Je hoeft niets, mag alles. Ik ga ook naar het landje van Ome Kees, dan ben je met een leuke club mensen lekker bezig, ik hoop dat ik dit nog lang kan blijven doen.

Ton is altijd aan het werk op de Reigershoeve





Ter nagedachtenis aan...

Karel Fontijn

4-8-1943 - 23-9-2024

Lieve Karel,

Als ik even mag omschrijven,
wat jij voor de Reigershoeve betekend hebt.
Is het hebben van een betekenisvolle dag,
Maar voor jou toch langzaam weg ebt.

Het voeren van de dieren,
Wandelen met Otto even op pad.
Voetbal kijken met z'n allen,
Sjoelen waar jij nooit genoeg van had.

Je deed overkomen,
als tevreden en zeker niet tot last.
Maar als wij in jouw ogen keken,
Zat jij eigenlijk een beetje vast.

We namen je mee,
Onder de mensen zijn.
Frans Bouwer mocht niet ontbreken.
Voor jou meer dan fijn.

We gaan je missen Karel!

Jan Woud

5-11-1936 - 22-10-2024

Zo warm als een zomerse dag,
Een deken die om je heen sluit.
De liefde voor de mensen om je heen,
Stak boven alles uit.

Altijd samen op pad,
Genietend van alles wat je zag.
Je kinderen om je heen,
En een vrouw met een mooie lach.

Misschien sprak je de woorden niet,
Maar ogen spreken nog veel meer.
En degene die voor jou telden,
Begrepen je elke keer weer.

Een aai door je haar,
Een knuffel omdat het kan.
Goede reis gewenst,
Slaap lekker lieve Jan.

Lieve, bijzondere bewoners, we gaan jullie enorm missen. En we wensen jullie familie en naasten veel sterkte toe.



Herinnering uit 2018

*Hoe ga je om met het verlies aan dementie
Het wordt steeds moeilijker om te dragen.
Soms doe ik net alsof ik het niet zie,
Maar tegelijk zijn het eenzame dagen.
Ik wil nog zo graag de liefde en geborgenheid,
Maar die raken we langzaam steeds meer kwijt.
Ik dacht dat ik het dragen kon, gewoon doen,
Maar dan sluit ik mijn ogen en denk ik terug aan
mooie momenten van toen.
En dan zie ik ineens mijn lieve blije man
En bruis ik weer van kracht, zolang het kan.*

Monique

Bingo op het landje van ome Kees

Bingo is altijd gezellig, maar op het landje van ome Kees geeft een extra gezellige sfeer. Met z'n allen in de bus, de auto en de Berlingo op naar de gezellige "schuur". Wat een gezelligheid, iedereen won een leuke prijs. Het was een feest!





Het vervolg op onze verhalen

Al een paar jaar zijn we aan het experimenteren met het ophalen van verhalen. Verhalen van vrijwilligers, collega's, naasten, bewoners, deelnemers en logees over hoe zij de Reigershoeve ervaren. In het voorjaar waren er ruim 100 verhalen gedeeld van wat er goed gaat op de Reigershoeve en waar we nog wat te doen hebben. Hier hebben we tijdens de verhalenmiddagen van 16 en 23 april bij stil gestaan en samen over gepraat.

De meeste verhalen gingen over communicatie. Wat kan daar veel mis in gaan!

Inmiddels hebben we van alles in werking gezet om dit te verbeteren. Zo is in de agenda's duidelijk weergegeven wanneer evenementen zijn, wie hierbij komen helpen en wat zij kunnen doen. Dit zodat de collega's vrijwilligers beter wegwijs kunnen maken. En zijn we de Reigershoeve WhatsApp community gestart, zodat we gericht hulp kunnen vragen en informatie kunnen delen. Zit je er nog niet in? Voeg jezelf toe door op je telefoon te gaan naar <https://chat.whatsapp.com/HI0yiLixMb8BevgYrCh3V>

of door met je telefoon de QR code die hiernaast is weergegeven te scannen en kies de groep(en) waarbij jij wil aansluiten (zoals de klusapp als je klusvrijwilliger bent, en naasten woning D als je hiertoe behoort).



Maar we hebben niet de utopie dat de communicatie ooit helemaal altijd probleemloos zal verlopen. Verdraagzaamheid blijft toch het sleutelwoord! En de overtuiging dat iedereen écht zijn best doet om het zo goed mogelijk te doen en te begrijpen.

Verder werken we aan het netter worden op de Reigershoeve. Dat is nog een uitdaging op ons grote terrein, maar met de terrein- en caféplannen denken we grote stappen te kunnen maken. Wist u dat we afvalprikkers hebben in het duofietsenhok? Pak ze gerust, of een bezem uit de schuur.

Met het ophalen van verhalen willen we steeds naar elkaar blijven luisteren. Dat werkt volgens ons beter dan keurmerken of audits. Dit trekt de aandacht van de Inspectie van Volksgezondheid en Jeugd. Op 12 september was de IGJ bij ons op bezoek om hier over te praten. Een mooie bijeenkomst die wordt vervolgd op 12 december.

Volgend jaar gaan we weer aan de slag met verhalen. In welke vorm precies weten we nog niet, we houden u op de hoogte!



Filmen voor inspiratie

Dinsdag 17 september raasde er een opruimploeg van vrijwilligers, deelnemers en collega's over het terrein. Zelfs Dieneke had haar overall aangetrokken. Alles moest aan kant, want vrijdag werd er gefilmd! Op vrijdag ontpopte Bernadette zich tot een ware opnameleidster van mooie camerashots over onze manier van wonen en werken op de Reigershoeve. Er zijn mooie opnames gemaakt! Maar waarvoor eigenlijk?

Samen met onze zorgboeren collega's van BuitenErf in Putten, en Ouderenlandgoed Grootenhout in Mariaoord hebben we het plan op gevat om andere verpleeghuiszorgaanbieders te inspireren tot betere zorg. We gaan een website ontwikkelen met filmpjes, en een cursusaanbod gericht op thema's zoals thuisvoelen, vrijheid en gewoon doen. Begin volgend jaar krijgt dit verdere invulling. Hiervoor hebben we zelfs subsidie gekregen van het RCOAK! Werkt u bij een andere zorgaanbieder en heeft u, misschien ook n.a.v. onze podcast, al interesse in inspiratiesessies? Neem dan contact met ons op!





Nieuws uit Oosterweg 5F

Er is heel wat gehusseld in woning F. We hebben een aantal nieuwe collega's! Enkele komen uit een andere woning naar ons overgevlogen en we hebben 1 helemaal nieuwe collega. Ray Haagsman is onze nieuwste aanwinst, de andere overvliegers zijn Jeroen van Wonderen terug van weggeweest, Marion van der Meijs voorheen woning E en Lucienne Schut vanuit het logeershuis.

We zijn als woning ook nog op pad geweest naar de kruisberg, Jippie!!

We gingen er woensdag 25 september met (bijna) heel woning F weer eens op uit! Aan de wandel en lunch bij Gasterij de Kruisberg.

Het was gelukkig droog!

Collega Suzanne en stagiaire Julia gingen met de bewoners in de rolstoel lopend heen.

De andere wandelaars mochten eerst in de bus mee naar de parkeerplaats in het duin, vanuit daar gaan lopen richting de Kruisberg.

Bij de Kruisberg genoten van een grote Pannenkoek en een glaasje Limonade of Appelsap. Wat was het een leuke ochtend zo!



Wisseling van de wacht bij Raad van Toezicht

Op 7 november namen wij afscheid van Leny Haaring, onze (voormalig) voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit afscheid deed wel een beetje pijn, want Leny heeft - samen met haar inmiddels overleden partner Hans - aan de wieg gestaan van de Reigershoeve. Toen Dieneke en Henk alleen nog maar plannen hadden voor de boerderij, kwam Leny al in beeld en leerde Dieneke van alles over een goede visie op dementiezorg. Onze visie.. die nog altijd staat als een huis. Leny heeft Bernadette ook nog supervisie gegeven toen zij een jonge psycholoog was. Leny heeft 7 jaar plaatsgenomen in onze Raad van Toezicht. Inmiddels is zij 75 en vond zij het tijd het stokje door te geven. Dank je wel Leny voor al jouw betrokkenheid, expertise en advies!

Haar plek in de Raad van Toezicht wordt opgevuld door aan Maritza Allewijn, die een deel van de collega's al hebben ontmoet tijdens één van onze visiedagen van oktober. Maritza is werkzaam als ouderenpsycholoog bij een verpleeghuisorganisatie in het Gooi en is directeur van de PgD, psychologische expertise voor de ouderenzorg. Bernadette en Dieneke kennen Maritza al uit hun vorige werk en kijken ernaar uit met haar samen te werken. Bauke Oudega (nu voorzitter) en Matthijs Alink, de zittende RvT leden, blijven gelukkig nog even.



links: Bernadette, Dieneke, Leny, Matthijs en Bauke
rechtsboven: Dieneke geeft afscheidscadeau aan Leny
rechtsonder: Maritza



Cadeautjes

We vinden het altijd bijzonder als de Reigershoeve subsidie of donaties ontvangt. Maar het is helemaal bijzonder als dit onverwachts gebeurt, zonder dat we geld aanvragen, doordat mensen de Reigershoeve een warm hart toedragen. Zo haalde Tessa, de kleindochter van oud-bewoner Mas maar liefst 2754 euro op met haar sponsorloop bij de Nijmeegse 4daagse. En kregen we ineens 2200 euro gestort omdat gemengd koor Heemskerk Bellissimo werd opgeheven, waar door de leden werd besloten het resterende kasgeld aan de Reigershoeve te schenken. En hoorden we dat kringloopwinkel de Groene Ezel ons als goed doel had geselecteerd bij hun veiling. Of zien we ineens dat mensen persoonlijk een bedrag overmaken, 'voor alle activiteiten en gezelligheid' of als gift rondom het overlijden.

We willen hierbij alle gulle gevers heel erg bedanken. We gaan het geld goed besteden! Zo staat een nieuwe duofiets heel hoog op onze wenslijst, maar dit vraagt nog om even sparen (een nieuwe fiets kost ca. 9.000 euro).

Heel veel dank namens iedereen op de Reigershoeve!



De handen ineen voor jonge mensen met dementie

Eind 2023 werd de Reigershoeve gevraagd om mee te denken aan een maatwerktraject voor jonge mensen met dementie. Dit omdat wij als een van de weinigen specifieke zorg en begeleiding bieden aan deze doelgroep en we aardig wat expertise hebben opgebouwd.

Samen met andere organisaties zoals Geriant, de Viva zorggroep, Parnassia en de Zorgspecialist dienden we een subsidie-aanvraag in met als doel de diagnostisering, begeleiding en daginvulling en de bekendheid van dementie op jonge leeftijd te verbeteren. Want er gaat nog veel mis in de ondersteuning... En deze aanvraag werd toegekend!

Sinds begin 2024 is het 'maatwerktraject Jong Dementie' echt van start gegaan. De Reigershoeve is met name betrokken bij het verbeteren van de daginvulling in Noord-Holland. Veel bijeenkomsten vinden plaats op de Reigershoeve, zoals op woensdag 6 november. Deze dag hadden we voor het eerst een gesprek met ons cocreatie-panel, waarbij we mogelijke oplossingen voor gevonden knelpunten toetsten aan de ideeën van mensen met dementie en hun naasten zelf. Ontzettend waardevol. Het project loopt tot eind 2025. Met alle inspanningen in heel Noord-Holland, gaan we hopelijk écht iets betekenen voor jonge mensen met dementie.



9 augustus was er het Zomerfeest

Voor alle bewoners waren er buitenspelen georganiseerd zoals balgooien, ringwerpen en nog veel meer ouderwetse spelletjes. Er was veel herkenning van vroeger en er werd genoten. Rond vijf uur werd de BBQ aangestoken en de tafels gedekt en waren alle bewoners uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Kortom het was een groot succes. Tot volgend jaar zomer voor meer van deze leuke dagen.





Nieuws uit het logeerhuis

Elke dag is het weer een soort feestje in het logeerhuis. We houden ervan om klusjes te doen, we gaan er regelmatig op uit. We zorgen ervoor dat de dieren eten en water hebben. We kunnen vaak heerlijk buiten zitten. We relaxen in de zon of binnen waar het ook gezellig is. We smullen van een heerlijke oogst uit onze eigen tuin.

Kortom we genieten van alle grote en kleine dingen om ons heen!



En verder...

- Hebben we subsidie gekregen voor het logeerhuis om voor sommige logees advies voor thuis na het logeren te kunnen geven. Vanaf november delen we voor enkele logeergasten uitgebreid onze ervaringen, zodat het thuisfront aanknopingspunten heeft om het gemakkelijker te maken.
- Hopen we vóór de zomer twee extra logeerplekken te realiseren vanwege de grote vraag naar logeren én de betaalbaarheid voor de Reigershoeve. De eerste ontwerpen voor een 'tiny house' zijn hiervoor gemaakt.
- Is er tot slot helaas een minder leuk bericht over onze collega Desiree: zij heeft haar enkel en elleboog op een akelige manier gebroken en houdt daar voorlopig nog wel even last van. Veel sterkte lieve collega!



Veteranendag

Op zondag 27 oktober was het veteranen dag op de Reigershoeve. Evenals voorgaande jaren werd het veteranenteam van F.C. Castricum gemobiliseerd om een dagje te klussen. Deze krasse mannen (gemiddelde leeftijd 70 jaar) hebben samen met hun kranige vrouwen (gemiddeld 72 jaar) in één dag bergen werk verzet. De klussenlijst die Bram vooraf had gemaakt kon helemaal worden afgewerkt! (zie foto's)



V.l.n.r.: Bauke en Gijs maken een nieuwe wand bij de Oldtimergarage; Hans, Jonas en Rob rooien en snoeien bomen en struiken bij de schapenweide; Aanleg van een nieuwe tuin bij de jeu de boules baan (de bloem bollen waren een geschenk van Louis)

Links: Cor en Louis schilderen keukenpanelen; Rechts: Ans en Lilian planten 15! bakken winterviooltjes (geschonken door een weldoener)



Na een lange werkdag was het tijd voor een feestje in de Vrolijke Merrie. Het veteranenteam (de meeste mannen voetballen nog steeds) vierden hun 30 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan presenteerde middenvelder / schrijver Frank zijn nieuwe boek Voetbal als metafoor voor het leven. Tot veler verrassing verscheen Adriaan van Dis om hem te interviewen. Deze zeer geslaagde dag werd afgesloten met een heerlijk Streetfood buffet van cateraar Kreatief Pakhuis 146B.



v.l.n.r. lunchtijd voor het klusteam; hier is Adriaan van Dis; Frank leest voor uit zijn nieuwe boek



Nieuws van de Ontmoetingsplek en de Bezige Reigers

En ploep toen was het herfst.. je vraagt je soms af waar de tijd is gebleven. De zomer is voorbij gevlogen. Maar o o wat hadden we een fijne zomer met korte broeken en teenslippers weer. Op de Ontmoetingsplek hebben we vooral genoten van het mooie weer en daarnaast natuurlijk ook elkaar geholpen met elkaars talenten te benutten. We hebben heel veel gekookt uit de tuin en gekookt op het landje van ome Kees. Poep geschept tot we een ons wogen, allerlei attributen opgeknapt. Bbq's georganiseerd, kilometers gewandeld, en uren geborrelt. Ook hebben we deze zomer best wat wisselingen gehad binnen de Ontmoetingsplek. Een aantal mensen zijn verhuisd of gestopt, dat zorgt ervoor dat we nieuwe mensen leren kennen en ook weer nieuwe talenten. Mooi om te zien dat het atelier weer volop gebruikt wordt. En dat we nieuwe klussen aan kunnen nemen om samen mee aan de gang te gaan. Helaas is bekend geworden dat onze collega Annemieke waarschijnlijk niet kan terugkeren op het werk. Lieve Annemieke, we wensen je alle goeds en beterschap, en hopen je evengoed nog te zien!

Voor de Bezige Reigers zijn we momenteel alleen op woensdag en vrijdag aan de slag. Dit komt omdat onze Peter uitgevallen is, we wensen hem veel sterkte toe!

Het landje van ome Kees wordt super gedraaid door alle mannen en dames en ze hebben het er maar druk mee. Op vrijdag lijkt de klussenlijst van de mannen steeds langer te worden. Keuzes keuzes, wat doen ze veel!

Het buurthuis op donderdag is even stop gezet. Even met elkaar pas op de plaats maken, we hopen hier in de toekomst weer een vliegende start te maken.

In plaats daarvan gaan we op de maandagen starten met vrouwelijke Bezige Reigers die als gastvrouw in het café aan de slag gaan. Zodat het café goed opgestart wordt, alles aan kant is en de boodschappen zijn gedaan.

Wordt vervolgd!



Weetjes vanuit de Ontmoetingsplek

Wist je dat...

- Florine er elke donderdagochtend weer is en het open atelier heeft, en dat elke kunstenaar welkom is om aan te sluiten. Laat het weten bij de ontmoetingsplek.
- we op de Ontmoetingsplek een echte kunstenaar hebben genaamd Otto Schade
- Ad Buchel een wandelend geschiedenis boek is en hij het heel leuk vindt om daarover in gesprek te gaan
- Harry Huveneers de zinnen zo kan verdraaien dat het een grapje wordt
- de zwemploeg op maandag al weer aardig gevuld is. Maar we wel nog op zoek zijn naar mensen die kunnen genieten van zwemmen en mee willen
- onze Martin het koor weer gaat leiden en dit keer om de week op maandag middag.
- er in de woonkeuken een prachtige sfeervolle slinger hangt die Yvonne heeft gemaakt.
- de biljart tafel heeft gevraagd waar toch alle biljartliefhebbers blijven om op hem te spelen?
- het tuintje van bewoonster Annie van Oosterweg 5D een waar kijk- en geurparadijs is?
- we binnenkort het Reigershoeve terrein weer omtoveren in een lichtjesfeest?



Kermis op de Reigershoeve

Op 28 september was het weer kermis op de Reigershoeve. Vele vrijwilligers stonden klaar met spelletjes voor kinderen waarbij de leukste prijsjes te winnen waren. Het spookhuis was enger dan ooit. Er was heerlijke taart en cake in de Vrolijke Merrie. De kinderen smulden van suikerspinnen en werden prachtig geschminkt. En Arie had een loterij georganiseerd met gigantische prijzen. Als klap op de vuurpijl schonk hij de Reigershoeve prachtige nieuwe gieters voor de diervverzorging. Heel erg bedankt iedereen voor het mogelijk maken van de kermis!



Nieuws van het kantoorteam

Op het kantoor is het nooit saai! Er was zelfs lange tijd sprake van enige chaos, maar langzaam komt er wat meer rust in de tent nu ons team wat groter is en we goed op elkaar zijn ingespeeld.

Helaas is bekend dat Truda écht niet meer terug gaat komen. Gelukkig zien we haar nog wekelijks als vrijwilliger terug in Oosterweg 5C. Bedankt Truda voor alles dat je met ons hebt opgebouwd!

Massja, voor sommige beter bekend als onze buurvrouw, blijft nu voor vast bij ons. Samen proberen we de puntjes op de i te zetten. Daar zijn we blij om!

Zo werken we aan onze website, deze was qua informatie behoorlijk aan vernieuwing toe. Zijn we druk bezig de collega-foto overzichten te updaten na alle teamwisselingen. Organiseren we de nieuwe vaccinatieronde en werken we aan een verbeterplan voor het beheren van de wachtlijst.. Genoeg te doen! En ondertussen blijft het ook heel gezellig met elkaar. Er is al en doldwaze sint-avond gepland...

Mooie momenten

Een bewoner zit aan de ontbijt tafel en heeft een boterham voor zich. "Wat wil je op je brood?" vraag ik. Bewoner: "2 gulden 50".

Ik maakte de woning van een bewoner schoon, hij zag mij bezig en zei: "Moet jij niet aan het werk?"

Een bewoonster had een pyjama aan die ik zelf ook had. Dus gaf ik een compliment over haar mooie pyjama en gaf aan dat ik die dus thuis zelf ook heb. Waarop mevrouw als antwoord gaf: "Nou samen spelen, samen delen."

Bewoner Wim spelt hardop de naam van Fried. Hij komt uit op: EF-FRIE-DEE: everyday!





Bloemencorso

Het was er een prima dag voor het zonnetje scheen volop .
Zaterdag middag 14 september kwamen de prachtig versierde auto's van de Kennemer bloemendagen georganiseerd door buurtcentrum d'Evelaer ons weer een bezoek brengen .
Het thema was dit jaar vrijdag de 13de en een beetje griezelen. Dat was te zien, want sommige voertuigen waren voorzien van heksen en spinnen en skeletten.
Terwijl de chauffeurs genoten van een kopje koffie dat door ons werd aangeboden werden alle voertuigen bewonderd.
Het was weer een groot succes dit jaar.



Sponsoren

Leven op de Reigershoeve wordt veraangenaamd door o.a.:

De Rabobank, ING, het Schipholfonds, Stichting Ab Laane, Fonds R.C. Maagdenhuis, Fonds Codde van Beresteyn, Het Vaillantfonds, stichting Oké Wonen, Kwekerij van Tubergen, Kwekerij Sap, Gemeente Heemskerk, Het Kompas, Papefonds, de Lions Club, Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest, Fundatie van der Santheuvel, Fonds Westerheem, VSB Fonds, Fonds NutsOhra, RaboDichtbijfonds, IJmond Bereikbaar, de Zwarte Markt, Stichting Triarcus, de Groene Ezel, koor Bellissimo, en vele lieve anonieme schenkers, die dikwijls van dichtbij betrokken zijn of zijn geweest, bij de Reigershoeve.

Ontzettend bedankt!